

Beste Peter,

Wat was het prachtig weer de afgelopen dagen. Een heerlijk zonnetje en een strakblauwe lucht. Heerlijk, als je tenminste na je wandeling of fietstocht weer heerlijk met een kop warme thee of chocomel bij de kachel kunt gaan zitten. En wanneer je 's nachts in je warme bed kunt liggen. Ik hoorde al dat de daklozenopvang in de grote steden extra bedden beschikbaar stelde om onderdak te kunnen bieden. Ik moest aan het inloophuis in onze eigen stad denken. Is het de bedoeling is dat deze ook naar de Waterstaatskerk verhuist? En wat zijn de argumenten voor / tegen?

Afgelopen zondag was ik niet in de kerk. En natuurlijk kan ik de dienst online nog eens naluisteren, maar ik mis dan toch het beeld. Als ik 'live' meeluister kan ik me heel goed inbeelden wat er op dat moment gebeurt, maar als ik het later in de week beluister mis ik het gevoel van samen kerken. Dat zou ik wel krijgen als ik beeld zou hebben. Maar ik vind het wel fantastisch dat mensen de dienst op een ander moment kunnen meemaken. Het deed me eraan denken hoe we dat in de toekomst, in de nieuwe kerk gaan doen. Niet iedereen heeft nog internet, dus moeten we wellicht nog bandjes/ cd's beschikbaar hebben. Maar diegenen met internet willen misschien ook wel beeld. Zijn er al plannen om dat te kunnen realiseren? Dan zou ik graag ook nog willen inbrengen om tablets neer te leggen op de tafels bij de koffie, zodat mensen thuis ook mee kunnen praten. Ik denk dat dan het gevoel van erbij horen nog groter wordt. Gewoon omdat het kan.

Ik ga nu met de kinderen en hun vriendinnen schaatsen, op de ijsbaan, want buiten is de dooi inmiddels alweer ingezet.

Hartelijke groeten,

Janine Vermeij



Dag Janine,

Een kerk is pas echt kerk als ze zich het lot van mensen aantrekt, ook buiten haar muren en al helemaal in de kou. Met de Waterstaatskerk in het centrum van de stad kun je echt wat doen. Mooi zoals het inloophuis er in het centrum van de stad al vele jaren is. Meerdere kerken zijn daarbij betrokken. Ook leden van onze Protestantse Gemeente zijn er actief. Het spreekt vanzelf dat er tijdens het gemeenteproses contact was met het inloophuis. Over hun mogelijkheden en wensen en ervaringen. We hebben niet de indruk dat zij willen verhuizen, maar dat kan natuurlijk zo maar veranderen.

Je schrijft over de mogelijkheden voor mensen, om dat wat gebeurt in de Waterstaatskerk, thuis in eigen huis mee te beleven. Dat is zeker de bedoeling. Niet alleen tijdens kerkdiensten op zondag, ook door de week. Alles wat nodig is voor goed beeld en geluid zal er zijn. Deze week was er een bijeenkomst over het opzetten van een internet-netwerk daarvoor, inclusief sociale media als Facebook, YouTube en Instagram. Mooi om tien mensen bij elkaar te zien met zoveel deskundigheid. Meeluisteren via cassette bandjes en cd opnames blijft als vanzelf mogelijk. Onderschat niet hoe prettig het kan zijn voor mensen om op een ander moment in de week iets nog eens mee te kunnen beleven. Op al die manieren moet dat kunnen.

Of het mogelijk zal zijn om vanuit huis echt interactief mee te kunnen doen? Soms gebeurt dat al! Tijdens DIP avonden bijvoorbeeld. Met jongeren op kamers ver buiten de stad. Via Skype of FaceTime kunnen ze er zo'n uur gewoon bijzitten. Zien ze alles en iedereen, en praten mee. Met hun mobieltje, of een tablet, want dan is het beeld groter. Op dezelfde manier kunnen mensen die gekluisterd zijn aan huis, na een kerkdienst interactief er op zondag bij betrokken worden. Koffie of thee kun je elkaar zo niet geven, maar wel het besef: jij hoort erbij!

Hartelijke groet, ds. Peter Hendriks

