

Beste Peter,



Ik heb genoten van mijn week offline zijn. Ik deed echt maar een ding tegelijk, werd niet afgeleid door wat er in de wereld gebeurde. Alhoewel, ik heb moeten smokkelen. Ik werd namelijk gebeld door mijn collega's dat we vandaag (terwijl ik dit schrijf is het woensdag) in Utrecht onze onderzoeks-aanvraag bij het KWF-kankerfonds mogen presenteren. Met collega's uit Rotterdam (ErasmusMC), Groningen (UMCG) en Twente hebben we financiering aangevraagd om de vroege opsporing van baarmoederhalskanker te verbeteren.

Het bijzondere van mijn werk vind ik niet alleen dat ik iets kan betekenen voor bepaalde patiënten, maar ook dat (lands)grenzen en ras geen rol spelen. Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, we werken samen aan een doel en respecteren elkaar voor de bijdrage die je doet binnen het project. Je voelt het al aankomen: weer dat woordje samen. Het is de rode draad in mijn, misschien wel ieders, leven.

Gister las ik dat predikant Tim Keller, van de megakerk in New York, gaat stoppen. Hij lijkt een manier van spreken gevonden te hebben die veel mensen naar de kerk trekt. Jong en oud, van allerlei (culturele) achtergronden. Denk jij dat dat hier ook zou werken? De kerk is in Noord-Amerika een heel belangrijk onderdeel van de samenleving. Veel meer dan hier. Maar goed, wij willen en kunnen hier een mooie boodschap uitdragen. De plannen die de afgelopen maanden gepresenteerd zijn beloven dat er veel nieuwe kansen zijn, zonder de oude tradities te moeten laten varen.

Onze verhuizing lijkt iets concreter te worden. Mensen komen wekelijks bij elkaar om kerkdiensten in te richten, de autodienst te regelen, het gebouw in te richten, etc. Misschien zijn er nog mensen die ook mee willen helpen of meer informatie willen. Wie kunnen ze dan bellen?

Ik bereid me nog even voor op het interview van het KWF-kankerfonds. Het is een van vele voorbeelden van onderzoek die door de collectebussen gefinancierd zou kunnen worden. Je weet wel, dat geld dat we samen bij elkaar gebracht hebben. Nu maar hopen dat we het krijgen.

Hartelijke groet, Janine



Dag Janine,

Wat heb je toch schitterend werk. De dagelijkse uitdaging om, met zoveel wetenschappers om je heen, ontdekkingen te doen waar mensen mee geholpen kunnen worden. Geen wonder dat instanties als het KWF-kankerfonds met belangstelling naar jullie kijken. Ze zullen niets liever willen dan je erin ondersteunen.

Boeiend hoe enkele “goede doelen instellingen” inmiddels op dezelfde wijze belangstelling blijken te hebben voor wat wij als PKN in het centrum van Hengelo aan het opzetten zijn. Niet alleen hoe wij zo’n bijzonder monument als de Waterstaatskerk in haar oude bestemming terug gaan brengen. Niet alleen hoe wij met extra voorzieningen dit prachtige Hengelose monument breder in willen zetten voor cultuur. Niet alleen hoe wij er tal van nieuwe diaconale mogelijkheden zien ontstaan. Maar toch ook dit: hoe wij de Waterstaatskerk in willen zetten als plek van bezinning voor de stad. Meer en meer begint het in onze tijd door te dringen: elke stad heeft daar behoefte aan.

Jij noemt als voorbeeld Tim Keller in New York. Zijn kracht is dat hij oog heeft voor moderne mensen, met al hun vragen, zorgen en belangen. We zien hetzelfde in steden als Amsterdam en Rotterdam. De kerk blijkt voor mensen een goede plek van bezinning te kunnen zijn. Mits er echt aandacht is voor wat hen bezig houdt. Precies zoals dat gebeurt in het nieuwe bezoekproject in Zuid. Indrukwekkend was het deze week, hoe bezoekers elkaar vertelden over hun eerste ervaringen, uiteraard zonder namen te noemen, anoniem. Hoe mensen, die nooit in een kerk komen, veel te vertellen en te vragen hebben. Zo blij als ze zijn zich gehoord te weten. We zien hetzelfde tijdens kerkdiensten. Opvallend hoeveel reacties er de laatste tijd komen van mensen die er zich in aangesproken voelen. De afgelopen week ervoer ik het eigenlijk elke avond tijdens bijeenkomsten in onze kerk. Er liggen grote uitdagingen voor ons als protestantse geloofsgemeenschap. Inderdaad, samen. Maar dan niet alleen met elkaar, als PKN-ers, maar met heel de stad.

Hartelijke groet, ds. Peter Hendriks

